

# Dieren en geloof

In Museum Catharijneconvent staan regelmatig dieren op kunstwerken afgebeeld. Dieren spelen namelijk een belangrijke rol binnen het geloof. Dat is niet alleen het geval in het christendom, maar ook in het boeddhisme, het jodendom, de islam en het hindoeïsme.

Waar denk je aan bij dieren en geloof?

Maak een woordspin



## Kijkopdracht

Op de volgende pagina zie je verschillende voorbeelden van religieuze kunstwerken die behoren tot het christendom en het hindoeïsme. We hebben voor deze twee geloven gekozen, omdat er binnen het boeddhisme, het jodendom en de islam minder kunstuitingen met dieren bestaan. ▶





Middelrijns altaar, geboorte van Christus (ABM s25.3), 1405 - 1414, Materiaaltempera, paneel.



St. Joris en de draak (BMH g1526.12) 1840-1865, prent, staalgravure.



Witte gotische kazuifel met geappliceerde pelikaan met jongen (StCC t378b) 1950-1965, kunststof, gouddraad.



Indo-Javaans stenen beeld van Ganesha, de hindoegod met de olifantskop (Tropenmuseum, TP 25-1).



Dewi Saraswati (Tropenmuseum, PL-199-L).



Shiva (Tropenmuseum TP 3619-105), Voor 1966 Prent

**Bekijk de kunstwerken goed en kies er twee uit.**

Welke dieren zie je?

.....

.....

.....

Wat doen de dieren?

.....

.....

.....

.....

.....

Wat roepen de dieren bij je op?

.....

.....

.....

Wat kunnen de dieren met de afgebeelde mensen te maken hebben?

.....

.....

.....

.....

Waarom staan deze dieren volgens jou op deze afbeelding?

.....

.....

.....



**Belangrijk**

Dieren nemen een bijzondere plaats in binnen het christendom en het hindoeïsme. In het christendom maken dieren onderdeel uit van een bijbels verhaal, zijn ze attribuut van heiligen of hebben ze een symbolische betekenis. In het hindoeïsme wordt iedere god geassocieerd met een dier dat zijn of haar rijtuig is, zijn er goden met een dierlijk uiterlijk en zijn er heilige dieren.



**Wist je dat...**

... het traditie is in de rooms-katholieke kerk om op dierendag (4 oktober) dieren door de pastoor te laten zegenen? Op dierendag vieren katholieken het feest van de Heilige Franciscus van Assisi die bekend stond om zijn goede band met dieren.

**Wist je dat...**



... koeien in het hindoeïsme worden gezien als heilige dieren? Ze mogen niet worden opgejaagd. Wanneer een koe besluit midden op de weg te gaan liggen, ontstaan er enorme verkeersopstoppingen die pas oplossen als de koe besluit verder te gaan.

**Maakopdracht**

Je gaat nu zelf aan de slag met het verbeelden van de rol die dieren in jouw dagelijkse leven spelen. Je bepaalt zelf op welke manier je dat doet, bijvoorbeeld door te tekenen, schilderen, fotograferen of filmen. Je kunt ook kiezen voor een verhaal, gedicht, lied, toneelstuk of andere kunstuiting.

- Tekenen
- Fotograferen
- Gedicht
- Filmen
- Toneelstuk
- Schilderen
- Verhaal
- Lied

Heb je een lievelingsdier? Zo ja, om welk dier gaat het en waarom is het je lievelingsdier? Zo nee, waarom niet?

.....  
.....  
.....  
.....

Wanneer en hoe vaak heb jij met dieren te maken? Bijvoorbeeld thuis, op school, tijdens je bijbaantje, in het bos of in de dierentuin?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Kan je je een leven zonder dieren voorstellen? Waarom wel of waarom niet?

.....  
.....  
.....

Wat voor gevoel roepen dieren bij jou op?

.....  
.....  
.....  
.....

Wat betekenen dieren voor jou?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Inspiratie nodig?**

Kijk op de volgende pagina!  
Deze kunstwerken laten verschillende manieren zien waarop kunstenaars dieren afbeelden om een bepaalde boodschap of gevoel over te brengen.

## Voorbeelden



Frida Kahlo, Zelfportret met doornenhalsband, (Harry Ransom Humanities Research Center Art Collection, Austin, The University of Texas).



Louis Bourgeois, Maman (National Gallery of Canada).



Paola Pivi, Art with a View (Miami Beach Art Museum).



Oskar Kokoschka, De Mandril (Museum Boijmans van Beuningen).

## Reflectie

1 Op welke manier heb je de rol die dieren in jouw dagelijks leven spelen verbeeld in de maakopdracht?

.....  
.....  
.....  
.....

3 Wat zegt dit kunstwerk over de rol van dieren in jouw dagelijks leven?

.....  
.....  
.....  
.....

2 Waarom heb je voor deze methode gekozen?

.....  
.....  
.....  
.....

Ideeën, vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit blad? Of wil je graag naar het museum komen? Stuur dan een mailtje naar [groepsbezoek@catharijneconvent.nl](mailto:groepsbezoek@catharijneconvent.nl)